



NIEUWSBERICHT

juli-augustus '21

Dit is alweer het zesde nieuwsbericht van BC Didam voor de leden, een speciale zomeruitgave dit keer. Met Stepbridge zijn we het jaar al een keer rond gegaan, inmiddels zijn al zestig keer de kaarten op maandagavond digitaal rondgedeeld. In deze maanden hebben de Liemerse clubs samen besloten dat het ook voor de wedstrijdleiders vakantie is en tijd om even achterover te mogen leunen. In plaats van driemaal in de week is er nu enkel op woensdagavond gelegenheid te stappen, waarbij Guus, Vic en Hari om beurten plaats nemen achter de computer om het spel in goede banen te leiden. Na de zomer pakken we de draad weer op, zolang dat nodig is.

Van het bestuur

Alweer een tijdje geleden hebben jullie een bericht van ons gekregen dat er 'binnenkort' nieuws te verwachten valt over het hervatten van onze bridgeavonden. Nu zijn er alweer vele weken overheen gegaan zonder dat we iets hebben laten horen. Dat betekent niet dat jullie bestuur stil heeft gezeten maar we hebben steeds gewacht totdat er echt iets te melden valt. Is er dan nieuws? Ja en Nee.

Het bestuur heeft afgelopen maanden gebruikt om verschillende locaties te bezoeken en is in gesprek gegaan met evenzovele beheerders. Om te beginnen hebben we contact gehad met De Harmonie, voor ons allen een bekend adres, om te praten over hervatting van de speelavonden. We hebben daarbij wel wensen op tafel gelegd zoals voldoende ventilatie en betere hygiëne. Met name de toiletgroepen zijn een doorn in het oog en velen van jullie hebben zich dan ook tegen een terugkeer uitgesproken. Jammer genoeg heeft De Harmonie geen investeringen gedaan en zijn er geen verbouwingsplannen. Wij vinden de gezondheid van onze leden uiteraard belangrijk en hebben daarom besloten nu niet verder met De Harmonie te gaan.

Eind vorig jaar hebben we een start gemaakt bij Welcom in het Albertusgebouw. Helaas was het na 1 dag alweer voorbij door de aangescherpte Covid maatregelen. Wat ons betreft was dit een prima locatie en geschikte ruimten maar we kunnen daar enkel op de woensdagmiddagen en- avonden terecht. Welcom heeft verplichtingen tegenover vele andere organisaties en schuiven is blijkbaar te lastig. Voor tijdelijke uitwijk kunnen we daar wel gebruik van maken maar onze voorkeur gaat uit naar twee avonden in de week. Als het kan willen we toch weer op maandagen en donderdagen aan de slag. Voorlopig parkeren we Welcom even als reserve.

Toch maar weer eens praten met Hart van Loil, in het vorig najaar hadden we daar best een goed gevoel bij. De Loilse kerk wordt omgebouwd tot multifunctionele ruimte en binnenkort start de nieuwbouw van de sporthal met voorzieningen. Het duurt allemaal nog even maar dan zou de voormalige kerk een uiterst sfeervolle en goed geoutilleerde ruimte zijn voor onze speelavonden. Nieuwe gesprekken lopen helaas

minder vlot dan gehoopt. De Loilse clubs die nu al gebruik maken van De Zomp (het huidige gemeenschapshuis) krijgen uiteraard voorrang maar vooral de toekomstige huurprijs is een flinke domper. Als we hiermee in zee zouden gaan zijn we als vereniging binnenkort failliet of moet de contributie flink verhoogd worden. Dat willen we onze leden niet aandoen dus ook hier weer geen oplossing voor ons.

Vorig jaar hebben we ook nog andere zalen bezocht en gesproken met uitbaters. Tot zover geen succes vanwege de huur die voor onze vereniging te hoog is, of de ruimte was ongeschikt. Ook de ligging heeft bij de selectie een rol gespeeld, we vinden het namelijk belangrijk om in Didam te blijven. We hebben zelfs de gemeente benaderd om het oude raadhuis als Denksportcentrum in te gaan richten. Je zou daar dan kunnen biljarten, darten, klaverjassen, dammen of schaken en natuurlijk bridgen. Mogelijk zelfs nog meer activiteiten zoals het filmhuis en de bibliotheek hadden daar een goed onderkomen kunnen vinden. Onze suggestie werd door de gemeente helaas niet gehonoreerd. Als een van de leden ooit een politieke partij opricht, weet dan wat onze wensen zijn. En nee, de naam 'Denk' is al bezet dus kom maar met een betere.

Groot was onze vreugde toen we onlangs bij DVC aanklopten en daar een geschikte ruimte aantroffen. Op het sportpark bij de Nevelhorst wordt momenteel de sporthal verbouwd, waarbij een deel geschikt wordt gemaakt voor Beachvolleybal en een deel voor andere activiteiten beschikbaar is. Zo gaat Muziekvereniging De Club daar op woensdagavonden repeteren en hebben wij een optie genomen voor de maandag- en donderdagavonden. We zijn nu in onderhandeling over de hoogte van de zaalhuur en de consumptieprijsen. Er moet nog van alles gebeuren en de verbouwing is in volle gang. De ruimte beschikt over eigen nieuw sanitair en er is ook een kleine bar voor koffie/thee en andere drankjes. Zelf zullen we moeten bijdragen aan de inrichting van de zaal, want natuurlijk staan in een sporthal zelden 25 tafels. Dankzij de Rabo Clubsupport hebben we hier middelen voor om te investeren. Na afloop van onze bridgeavond is er ook gelegenheid voor de nazit in de tegenover gelegen sportkantine. Het ziet er veelbelovend uit en we hopen daar eind van de zomer meer over te kunnen berichten. Wij zijn hoopvol gestemd en als het volgens plan verloopt dan gaan we in oktober starten met de clubavonden.



In het vorige nieuwsbericht hebben we een oproep gedaan voor versterking van onze vrijwilligersploeg van arbiters, technische commissie en materiaalbeheerders. Het ziet er nu dus naar uit dat we echt van start gaan, dus laat van je horen. Stuur een mailtje naar Hari (stepbridgedidam@gmail.com) want vele handen maken het licht en leuker.

Lesbrieven blauw en rood

Begin 2020, kort voordat we in de pandemie raakten, hebben jullie je in kunnen schrijven voor de zogenaamde lesbrieven Groen, Blauw en Rood. Dankzij sponsoring van onze huisbankier kregen we een paar avonden bijles voor een klein bedrag, verzorgd door Conny van de Graaf om de (basis)kennis op te poetsen. Na Groen volgde Blauw maar die werd na 1 avond al stopgezet omdat we niet meer verder mochten spelen. In het najaar willen we de draad weer oppakken en zullen de leden die zich nog voor Blauw en Rood hadden opgegeven daar bericht over ontvangen.



Nu we na een lange stilzit weer gaan beginnen is het misschien tijd voor een andere partner? Tenslotte zijn jullie voor de Bridge niet in de echt verbonden en mag je best eens wisselen. Kun je gewoon vrienden blijven hoor. Even uit je comfortzone zeg maar, dat houdt je scherp en leer je vaak nog wat nieuws ook.

Wil je de mogelijkheden bekijken laat het dan weten aan onze koppelaarster Ans. Mail naar activiteitencieBCD@gmail.com en zij gaat voor je op zoek. Ook leden die door Corona, ziekte, overlijden of om een andere reden geen bridgemaatje meer hebben, kunnen dit doorgeven aan Ans.

Estafette

In het vorige bericht hebben de bestuursleden zich voorgesteld. Het lijkt ons een leuk idee als andere leden ook een kort berichtje schrijven, wie ze zijn en hoe ze in de bridgewereld terecht zijn gekomen. Met een foto'tje erbij dan herkennen we je op de speelavonden en heb je meteen een praatje. Vaak hoor je bij verenigingen over het 'doorgeven van de pen', een estafette dus waarbij de schrijver dan de volgende weer uitnodigt. Als hekkensluiter van ons voorstelrondje bestuur heeft Hari Wilma Wagenmaker uitgenodigd. Hierbij haar verhaal...

Verleden en heden van een bridgevrouw.

Lang geleden tenniste ik op maandagochtend met Anneke Dijkstra, Lil van Dalen en Suzie van Wijnen (allen oud clubgenoten). Toen het winter werd besloten we om te gaan bridgen (wat moet je anders op maandagochtend). Anneke en Lil speelden al jaren en gaven Susie en mij bridgeles. Wat was en is het moeilijk. We kwamen er al snel achter dat ons IQ niet zo hoog was 😊.

Aan kapsones ontbrak het niet en na een paar maanden besloten we te gaan bridgen bij de Arnhemse bridgeclub in het Haarhuis. Wat een pret. We konden er geen barst van, wisten niet eens dat je na 4 spellen van tafel moest wisselen. Maar lol dat we hadden. Na afloop kregen we te horen dat we niet meer terug hoefden te komen. Wel kregen we het boekje "Gedragsregels aan de bidgetafel" mee.

Dan maar naar bridgeclub Didam in de Liemershof, later in De Harmonie. Wat een verademing, prettige sfeer, gezellig en we leerden er iedere avond wat bij. Het niveau steeg en na afloop doken we de kroeg in om ons minderwaardigheidsgevoel weg te werken. De maandagavond kwam erbij en ook nog 2 soosmiddagen, wij waren van de partij. De olympische gedachte 'mee doen is belangrijker dan winnen' werd gehanteerd. Op de avonden is dit iets anders... hollen naar de uitslagtafel, vooral als het degradatiespook of promotie op de loer ligt.

Door mijn liefde voor de bridgesport ben ik de coronatijd goed doorgekomen en heb veel thuis gespeeld. Hapje, drankje en duimstok (1.50m proberen we te handhaven). Al met al ben ik heel blij, dat ik jaren geleden met bridgen ben begonnen. Ouwe dametjessport? Onzin!

Het komt niet veel voor, dat echtparen samen spelen. Daarom geef ik de pen door aan een bijzonder bridgend paar, Wies en Aart de Groot. Allen een groet, Wilma Wagenmaker.



Zomeravond overdenkingen



In het vorige nummer zijn een paar 'historische' feiten verdraaid of onjuist weergegeven. Wil je weten hoe het precies zit en meer te weten komen van de ontstaansgeschiedenis van onze bridgeclub dan vind je in dit boekje leuke anekdotes en sterke verhalen, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Een digitale kopie kun je aanvragen bij het secretariaat.

In 1957 gestart als een clubje van notabelen en uitgegroeid tot een serieuze vereniging met statuten en al. Wat mij bij het lezen is opgevallen, dat veel van de huidige leden al in een vroeg stadium betrokken waren. Wat waren ze nog jong. De gemiddelde leeftijd moet toen een stuk lager gelegen hebben dan dat hij nu is.

Over jonge mensen gesproken, hoe krijgen we nieuw aanwas? In het najaar zal er een nieuwe cursus worden georganiseerd, daarover worden jullie geïnformeerd als er details bekend zijn. De informatie komt ook in de lokale bladen maar daar hoeven jullie niet op te wachten. In eigen kring kunnen jullie alvast vrienden en familie warmdraaien voor het bridgespel. Maak maar een beetje reclame en promoot de bridgesport in eigen kring.

Kinderen en jongeren zijn tegenwoordig vooral met hun glasplaatje bezig. Spelletjes en berichtjes sturen, tiktokken en nog veel meer. Via internet zijn ook erg leuke bridgecursussen te volgen, gezellig om bijvoorbeeld samen met je kleinkinderen te doen. Zoek er maar eens een paar op zoals [Bridge Online leren met Tom Drijver](#) met 12 afleveringen van ongeveer 15 minuten op YouTube. Niet met bewegend beeld en misschien daardoor gemakkelijker te volgen zijn de 13 afleveringen op <http://www.minibridge.eu/minibridge-leren-kinderen.html>. Natuurlijk zijn er ook boekjes te koop maar kunnen opa en oma het vaak zelf goed uitleggen en is het dan nog leuker. Zo wordt het vast een mooie zomer, ook op de regenachtige dagen.

Kroegentocht

Het zal niemand verbazen dat de jaarlijkse kroegentocht geen doorgang vindt. Onzekerheid over wat kan of niet kan, hebben de organisatoren dwars gezeten. Bij elkaar komen om plannen te smeden was er ook al niet bij. Want waar anders dan in het café zet je een boom op over de volgende kroegentocht? Voor de editie in 2022 zoeken we nieuwe mensen om te helpen organiseren. Vanwege de gezondheid heeft Klaas Brink zich terug moeten trekken, wij wensen hem veel sterkte met zijn herstel.

