



NIEUWSBERICHT

september '21

Ditmaal een kort nieuwsbericht van jullie Bridgeclub. De oplettende lezer zal het opvallen dat de kleur anders is dan van de voorgaande berichten. Dat is niet zomaar want het licht staat op groen om weer bij elkaar te komen en samen te gaan bridgen. Lees snel verder

Van het bestuur

Zoals jullie in het vorige bericht hebben kunnen lezen was het een heuse queeste voor het bestuur om een nieuwe locatie te vinden. Maar het is gelukt en binnenkort kunnen we gaan bridgen in de sporthal van DVC aan de Vincwijweg 12. Als eind van deze maand de anderhalve meter maatregel van tafel gaat willen we starten. Ook als de maatregel nog van kracht blijft gaan we beginnen maar we zullen dan aanvullende maatregelen nemen.

Met de beheerder van het sportcentrum hebben we afgesteld dat de Bridgeclub daar op **maandagavond** en **dinsdagmiddag** terecht kan. We hebben gekozen voor een avond en een middag, juist om voor iedereen de drempel laag te houden. Voordat we van start gaan willen we inventariseren wanneer jullie willen spelen. In de bijlage van deze mail tref je een **antwoordformulier** aan, om aan te geven waar de voorkeur naar uitgaat. Het is zelfs mogelijk om op maandag én dinsdag te komen spelen. Ook vragen we naar je speelpartner en je voorkeur in welke lijn je zou willen starten. We vragen om dit in te vullen en terug te sturen, liefst via de mail of anders door bij een van de bestuursleden af te geven. Je kunt je hier ook opgeven voor onze vrijwilligersploeg.

Het ziet er veelbelovend uit en we denken daar een gezellige speelruimte te hebben gevonden met een kleine bar en nieuw sanitair. Er moeten nu nog wat praktisch zaken geregeld worden en verder aan de inrichting worden gewerkt, alvorens we kunnen starten. We verwelkomen jullie dan graag, mits gezond en zonder klachten. Corona gaat niet meer weg maar samen kunnen we de verspreiding tegengaan. Volg de adviezen van het RIVM, dan blijven we allemaal gezond.



Estafette

In het vorige bericht heeft Wilma zich voorgesteld en verteld hoe ze in de bridgewereld terecht is gekomen. Ze heeft het stokje doorgegeven aan Wies en Aart de Groot.



Oktober 2011 zijn wij vanuit Leiden naar Didam verhuisd. Een veel gemaakte opmerking was: "Als je mensen wilt leren kennen, moet je gaan bridgen". Een jaar later stond er een advertentie in de plaatselijke krant dat Klaas Brink bridgelessen ging geven. Wij hebben ons daarvoor opgegeven en dankzij Klaas kregen wij het spel onder de knie. Naast Klaas en Veri leerden wij meerdere mensen kennen op de bridgeles. Al gauw

werden er afspraken gemaakt met José en Riny, Thea en Tonnie om te bridgen. Op de clubavonden kwamen wij er al snel achter dat wij geen fanatieke spelers zijn, maar meer gezelligheidsspelers. Voor ons is het meedoen belangrijker dan het winnen.

Wij missen de bridgeavonden wel en hopen dat er in het najaar weer gespeeld kan worden. Gelukkig hebben wij een aantal paren waarmee wij naast culinaire activiteiten ook het bridgen kunnen bijhouden. Behalve het bridgen zijn er nog andere activiteiten die wij belangrijk vinden: zo zijn wij gastadres voor Vrienden op de Fiets, fietsen wij veel, reizen met de caravan door Europa, Aart rijdt een keer per week op de buurtbus, Wies is druk in de tuin en Aart geeft nog bijles aan leerlingen die door de corona minder fysiek les hebben gehad.

De pen geven wij door aan Jenny Mulder, ook van haar hebben wij veel geleerd!

Hartelijke groet, Wies en Aart



Paren

**Hoe je het bridgespel ook bezieet, het is ontspanning en meer niet
Ook al speel je in de hoogste kringen, er zijn altijd belangrijkere dingen
Al heb je ook het streven, de top te halen in het Bridge leven
Je komt er niet zonder je maat, iemand die je steeds terzijde staat
Doet deze het fout denk dan alras, dat de vorige blunder van jouw hand was
En dat degene die maakte de fout, daar zelf het meeste om rouwt
Doet de maat het goed laat het dan merken, dat zal jullie partnerschap versterken
Het spel wordt er echt beter van, als je vertrouwen hebt in die vrouw of man
Dus speel zonder haat en nijd, de leuze is Verdraagzaamheid**

(geleend van BC 't Plenkhoes in Geleen)



Op het antwoordformulier vragen we wanneer je wilt spelen en met wie. Als je geen partner (meer) hebt of wilt wisselen van partner dan kun je dat aangeven. Ook vragen we in welke lijn je wilt worden ingedeeld. Na een lange periode van stilzit is het best weer een uitdaging om te beginnen en dan kan het fijn zijn om het even wat rustiger aan te doen. We proberen zoveel mogelijk met jullie voorkeuren rekening te houden. Stuur het formulier zo snel mogelijk terug, graag deze week nog.

Antwoordformulier

Voor de herstart van onze club vragen we je om onderstaande vragen in te vullen en terug te sturen. Dit kan aan stepbridgeDIDAM@gmail.com of print het uit en geef het af aan een van de bestuursleden. We ontvangen de antwoorden graag **vóór maandag 13 september** retour. Voor vragen kun je mailen of bellen met Hari: 0637 331 307

Vul hier je naam in

**) zet bij de vragen een X in het vakje van je keuze*

Vraag 1: Welke speeldag heeft je voorkeur *)

- Maandagavond	<input type="checkbox"/>
- Dinsdagmiddag	<input type="checkbox"/>
- Ik heb geen voorkeur	<input type="checkbox"/>
- Ik kom op beide speeldagen	<input type="checkbox"/>
- Ik ben geen lid meer	<input type="checkbox"/>

Vraag 2: Heb je een bridgepartner *)

- Ja	<input type="checkbox"/>
- Nee	<input type="checkbox"/>

>> Zo ja, wat is de naam van je partner _____

Vraag 3: In welk lijn wil je starten met spelen *)

- A-lijn	<input type="checkbox"/>
- B-lijn	<input type="checkbox"/>
- C-lijn	<input type="checkbox"/>

Vraag 4: BC Didam mag mij benaderen voor hand- en spandiensten *)

- Ja	<input type="checkbox"/>
- Nee	<input type="checkbox"/>

Ruimte voor opmerkingen of vragen _____